



't Digi-kliertje

December 2021, jaargang 11, nr. 1, Badmintonvereniging De Maasshuttles
www.maasshuttles.nl / info@maasshuttles.nl

Hallo allemaal,

Het is al enige tijd stil rondom 't Digi-kliertje, maar vóór jullie ligt de nieuwe **decembereditie**.

Wegens ziekte heeft Saskia het stokje voor het maken van 't Digi-kliertje helaas moeten overdragen. We bedanken Saskia voor haar jarenlange inzet en wensen haar langs deze weg heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.

Gelukkig hebben we na de zomervakantie de trainingen in de zaal weer op kunnen pakken en ook de competitie is weer opgestart. Op het moment dat dit Digi-kliertje verschijnt, hebben we door de verslechterde omstandigheden rondom COVID19 sinds 28 november helaas weer enkele weken niet kunnen spelen. Voor onze jeugdleden kon de training op zaterdagochtend t/m 18 december gelukkig wel doorgaan en ook de via Sjors Sportief aangemelde kinderen hebben kennis kunnen maken met ons programma bad-mini-ton, maar helaas was het voor de senioren niet meer toegestaan om na 17 uur te sporten.

In oktober heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden met de nodige bestuurswisselingen en via dit Digi-kliertje communiceren we de verslaglegging naar jullie.

Dit alles en nog meer lezen jullie in deze **decembereditie**.

Heb je zelf een leuke bijdrage die je wilt delen met de andere leden, dan ontvangt de redactie graag een bericht per mail.

Alvast veel leesplezier!

De redactie: Joost en Sylvia
redactie@maasshuttles.nl



Van onze voorzitter: Beste sportvrienden....

Graag wil ik beginnen om jullie allemaal te bedanken voor jullie lidmaatschap het afgelopen jaar. Het ledenaantal is stabiel gebleven ondanks de coronatijd. Niets is meer als vanzelfsprekend. Ook het komend jaar niet. Het is en blijft een rare tijd. Nu ik dit schrijf mogen we al enkele weken niet meer na 17 uur binnen sporten en we wachten op de komende persconferentie van 14 december wat we wel en niet meer mogen. Ik vrees helaas voor het laatste, dat de maatregelen aangescherpt gaan worden voor een langere tijd. Mijn gevoel zegt tot na de carnaval. Niet dat ik pessimistisch ben, maar ik voel dat aan als realiteit.

In de afgelopen ALV van oktober hebben we weer een bestuurswisseling gehad. Renske en Patrick jullie beiden bedankt voor jullie inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren als secretaris en begeleider van de jeugd. Renske zien we nog wekelijks terug als trainer van de jeugd op zaterdag en Patrick zullen we nog zeker terugzien op het veld.



Gelukkig hebben we een goede invulling gekregen met Lilianne Heemels als secretaris. Een functie die ze ruim acht jaar geleden ook al vervuld heeft. De jeugdcompetitie wordt begeleid via een duobaan: René van Nostrum samen met Myrthe van de Brugh. Ook Thijs van de Graaff heeft zich aangemeld als extra bestuurslid. Welkom allemaal We gaan er iets moois van maken de komende jaren. We blijven niet stilzitten.

De komende tijd krijgen alle vrijwilligers van de club de vraag of zij mee willen gaan werken aan twee ambities van de club:

- Het versterken van de organisatie [met name trainers]
- Een groei in ledenaantal

Dit jaar hebben we in samenwerking met de afdeling 'S PORT van de gemeente 's-Hertogenbosch een clubkadercoach aangetrokken: Bart van de Water. Op basis van input van de vrijwilligers en eventueel gevraagde leden, aangevuld met eigen ervaringen van Bart en Robert Barclay van de afdeling 'S PORT zullen zij een advies uitbrengen aan het bestuur over hoe zij denken dat beide ambities gerealiseerd kunnen worden. In het verdere proces zullen zij ook De Maasshuttles actief blijven ondersteunen.



Wat we de komende periode ook willen gaan doen, mits de maatregelen het toelaten, is een extra uur bowlen voor alle leden. We willen jullie allemaal een zetje in de rug geven na een zwaar coronajaar en voor wat er nog komen gaat. Jullie horen hier nog meer over wanneer we dit uur gaan inplannen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en tot volgend jaar.

Met vriendelijk sportgroeten,
Frank Ligthart

Bij het 'ter perse gaan' van dit Digi-kliertje is tijdens een ingelaste persconferentie op zaterdagavond voor ons land helaas een volledige lockdown afgekondigd tot en met 14 januari 2022. We hopen jullie na deze datum allemaal snel gezond en wel terug te zien.



De Algemene Ledenvergadering clubjaar 2020 / 2021

Op 18 en 19 oktober heeft de ALV plaatsgevonden tijdens de speelavonden op maandag en dinsdag.

Dit jaar waren er gelukkig weer twee fysieke ALV-vergaderingen met onze leden. De twee belangrijkste onderwerpen op de ALV waren de veranderingen in het bestuur van de vereniging en de financiële stukken van het afgelopen en het komende clubjaar.

**Bestuursleden
gezocht
gevonden !!**

Met veel plezier mogen we Lilianne, Thijs, René en Myrthe toevoegen aan het bestuur. Naast de vervanging van de voorgaande bestuurders is er ook gekozen om additionele leden toe te voegen als versterking van het bestuur.

Wij willen Renske en Patrick nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet! Gelukkig zullen wij hen nog blijven zien in verenigingsverband.



Ook bij de Maasshuttles heeft Corona de nodige impact gehad. Zo hebben we beperkt kunnen sporten en zien we meer mutaties van leden dan we gewend zijn. Als bestuur hebben we de situatie telkens nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. Dat heeft dit jaar geresulteerd in een minimaal verlies op de jaarrekening met beperkte invloed op de al gezonde financiële situatie van de club. Als bestuur willen we blijven investeren in de kwaliteit van de vereniging en niet onnodig ontwikkelingen in de weg gaan staan. Zo hebben we geïnvesteerd in een nieuw digitaal ledenadministratie- en boekhoudingsprogramma en in een gesubsidieerd coachingsprogramma voor het besturen van amateursportverenigingen.



Lilianne, opnieuw secretaris van de Maasshuttles



Mijn roots in het badminton liggen al heel vroeg, als ik mijn jeugdfoto's mag geloven. Daar sta ik als 4-jarig dametje al met een badmintonracket in de tuin van mijn ouders. Ik ben echter pas echt badminton gaan spelen toen ik ergens in de twintig was en in Tilburg ging samenwonen.

In 2003 ben ik in de Maaspoort in Den Bosch komen wonen en ongeveer een jaar later, schat ik in, ben ik lid geworden van de Maasshuttles.

Voor veel seniorleden van de Maasshuttles die al langer lid zijn, ben ik (dus) geen onbekende. Ik ben begonnen bij de recreanten op dinsdagavond. Na een poosje ben ik overgestapt naar de competitiegroep op maandagavond. Ik vond en vind het leuk om trainingsoefeningetjes te doen en mijn techniek te verbeteren. Vele jaren heb ik met plezier wedstrijden gespeeld in diverse teams. Toen er op een gegeven moment een beetje veel dames waren, ben ik weer terug gegaan naar de recreanten op de dinsdagavond. De dinsdagavond is een gezellige speelavond met leden van alle niveaus, van beginners tot zeer ervaren spelers.

Een jaar of twee geleden ben ik overgestapt naar de woensdagavond, omdat ik op dinsdagavond ging bootcampen. De woensdagavond is een klein cluppie trouwe leden, waar zo nu en dan een nieuw lid aan toegevoegd wordt en soms eentje de club verlaat. Het spelniveau van de spelers op die avond is redelijk gelijkmatig en we spelen vaak leuke en spannende games. Er mogen best wat meer leden naar de woensdag komen, om iets meer afwisseling te hebben. Dus schroom niet om een keertje mee te doen en de sfeer in de kleine hal in de Maaspoorthal te proeven.

Voor het bestuur ben ik ook geen onbekende. Van november 2006 t/m eind 2013 ben ik al eens secretaris geweest. In mijn vorige bestuursperiode hebben we het 25 jarig jubileum gevierd. Eind 2013 heb ik het stokje overgedragen aan Renske van Kilsdonk. Zij heeft het secretariaat op prima wijze ingevuld en mij een goede overdracht gegeven. Dank daarvoor! En nu heb ik dus weer het stokje van haar overgenomen en ben ik terecht gekomen in een voor mij nieuw bestuur met mij bekende leden. Komend jaar komt het 40-jarig jubileum. Hopelijk gooit de corona niet te veel roet in de te plannen activiteiten!

Rond die tijd ben ik ook betrokken geweest bij de organisatie van de jaarlijkse Maassportdag, waar we als vereniging een leuke badmintonmiddag organiseerden voor inwoners van de wijk Maaspoort.

Mijn zoon Niels heeft een poos bij de jeugd gespeeld en in die tijd ben ik coach geweest van zijn team. Ook dat vond ik erg leuk om te doen! De nu wat oudere jeugdspelers zijn me van naam vanuit die tijd vaak nog wel bekend.

Dus ik heb al vele kanten van deze club mogen meemaken en dat zal de komende jaren ook wel het geval blijven. Een actiefoto van mezelf al badmintonnend heb ik niet zo snel kunnen vinden, hieronder een foto van de Maassportdag.

Lilianne Heemels



We stellen hieronder ook de andere nieuwe bestuursleden graag aan jullie voor:

Mijn naam is René van Nostrum en ik heb samen met Myrthe de activiteiten voor jeugdzaken van de Maasshuttles van Patrick overgenomen. Ik volg de club al een lange tijd vanaf de zijlijn, onder meer als teamleider van het competitieteam waar mijn zoon Niek in speelt. Ik woon in Vlijmen, ben getrouwd en heb ook nog een dochter die in Delft studeert. En een hond: een eigzinnige Irish softcoated wheaten terriër. Het badminton is mij niet vreemd. Ik heb in mijn jeugd jaren in clubverband gespeeld, en in een later stadium ben ik secretaris geweest van BC DETO in Nijmegen. Daarom draag ik de sport een warm hart toe en ik ben blij dat ik een actief steentje mag bijdragen. Helaas ontbreekt mij de tijd om zelf te spelen (bewegen doe ik op de racefiets), maar ik sla af en toe nog graag een shuttle mee met mijn zoon.



Ik ben Myrthe van der Brugh en sinds kort begeleid ik samen met René de jeugd. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met badminton bij De Maasshuttles. Van de jeugd ben ik naar de seniorencompetitie gegaan, echter dit was op een gegeven moment niet meer te combineren met mijn werk waarna ik even ben gestopt. Het badminton bleef ik leuk vinden en ik ben daarom weer teruggekomen bij De Maasshuttles. Niet meer in competitieverband, maar recreatief op de dinsdagavond. Dit heb ik een aantal jaren gedaan, maar sinds kort ben ik gestopt aangezien het niet te combineren was met mijn andere sport. Als ik terugkijk op het spelen bij De Maasshuttles in mijn jeugd krijg ik altijd een glimlach op mijn gezicht. Ik hoop dan ook dat de jeugdspelers dezelfde ervaringen mogen krijgen als ik.

Mijn naam is Thijs van de Graaff en ik ben 32 jaar oud. Ik werk als beroepsmilitair op het AMC Eindhoven (naast Airport Eindhoven). Ik woon nu al weer drie jaar samen met Yvon in Boxtel. Op 22-8-2020 getrouwd en op dit moment verwachten wij een kleintje eind april 2022.

Rond 2008/2009 (gok ik) ben ik lid geworden van de Maasshuttles. Met wat tussenstops en wat verhuizingen tussendoor ben ik eigenlijk elke keer weer teruggekomen bij de Maasshuttles. Het is na al die jaren toch wel mijn clubje geworden. Leuke vriendschappen en veel gezelligheid hebben er voor gezorgd dat ik me thuis voel bij de Maasshuttles.

Sinds kort ben ik lid geworden van het bestuur. Ik probeer mijzelf graag nuttig te maken met een praktische zaken. Ik steek graag m'n handjes uit de mouwen om iets moois te creëren zodat we daar met z'n allen gebruik van kunnen maken.

Ik ben benieuwd wat de toekomst ons zal brengen met COVID, maar hopelijk kunnen we snel weer een "balletje" slaan!

Bedankt voor het lezen en we zien elkaar vast wel op de maandagavond!



Nieuws vanuit het G-team

Het is een vreemd jaar geworden. Wel sporten, niet sporten, alleen met twee personen op één baan, buiten badmintonnen, wel mondkapjes, geen mondkapjes, Coronacheck, geen toernooien, geen uitjes en nu weer niet sporten; de hele wereld draait om Corona.

Sporten is heel belangrijk maar gezondheid nog belangrijker. Francien heeft een heel zwaar jaar en is ook nog steeds aan het herstellen van longcovid. Zo zien we de gevolgen van heel dichtbij. Veel sterkte met alles Francien, fijn dat je er weer regelmatig bent.



Ook een speciaal woord aan Hans van der Sloot. Meer dan 10 jaar geleden is hij via zijn zoon geïnteresseerd geraakt in het G-team. Aan het eind van het jaar stopt hij hiermee. Hans blijft wel heel veel vrijwilligerswerk doen, bij mensen die de ondersteuning heel hard nodig hebben. We respecteren je besluit Hans, het is wel jammer dat we niet op de baan afscheid kunnen nemen, dus we zoeken daar nog een gelegenheid voor. Namens spelers en begeleiders hartelijk dank voor je inzet en de belangstelling die je altijd voor iedereen hebt.

Laten we voor 2022 wel optimistisch blijven. Corona zijn we nog lang niet kwijt, het is waarschijnlijk iets waarmee we moeten leren leven, maar hopelijk wordt 2022 weer normaler, met veel sporten en ook weer wat leuke uitjes.

Voor iedereen fijne Kerstdagen en de beste wensen voor 2022.

Piet-Huinink, coördinator G-team

Nieuws vanuit de jeugd

Dit najaar hebben we op vier zaterdagochtenden via Sjors Sportief 15 kinderen ontvangen die kennis wilden maken met de badmintonnsport bij onze club. Twaalf kinderen in de leeftijd van ca. 4 t/m 7 jaar volgden het programma bad-MINI-ton en drie anderen maakten kennis met de jeugdtraining. Onze vaste jeugdtrainers Renske en Merel kregen voor de begeleiding hulp van de jeugdleden Jamie, Lynn, Joep en Douwe, waarvoor onze dank!

Als de omstandigheden rondom COVID19 het toelaten dan zullen vanaf medio januari kinderen van groep 1 t/m 3 weer deel kunnen nemen aan ons programma bad-MINI-ton en ook de kinderen vanaf groep 4 zijn welkom om kennis te maken met onze vereniging.



Hoewel de najaarscompetitie vanwege de Coronamaatregelen nog niet helemaal afgerond is, kunnen we al wel bevestigen dat team 2 kampioen is geworden in hun poule. De teams 1 en 4 zijn in hun poule beide geëindigd op de twee plek. Waar team 3 definitief zal eindigen is nog niet helemaal zeker, maar de kans is groot dat ook zij binnen hun poule op de eerste plaats zullen staan. Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze podiumplaatsen!